



Marianne Rouws

Titel: Elisabeth 2  
Materiaal: acryl op doek  
Afmeting: 50 x 60  
Jaartal: 2021



Liesbeth Verhoeven  
"H. Elisabeth, bid voor ons"  
(hontskool en collage op papier)

STERRENNACHT IN  
VERDRONKEN HOLLANDSCHE  
WAARD 1560 FRANKA WOLKE  
076-9227990



## Expositie gemeentehuis in Made

# Herdenking 600 jaar Sint Elisabethsvloed in schilderijen

Benieuwd naar hoe kunstenaars de Biesbosch en specifiek de Sint Elisabethsvloed uitbeelden? In het gemeentehuis Drimmelen is in de hal een expositie ingericht met werken van kunstenaars uit de gemeenten Drimmelen en Breda. Dit is één van de activiteiten die op initiatief van de stichting De AmerkantOp plaatsvindt in het kader van de herdenking dat 600 jaar geleden de Sint Elisabethsvloed plaatsvond.

In de hal hangen werken van de volgende kunstenaars: Ria van Meggelen, Els kuipers en Cees Willemsen (alle drie uit de gemeente Drimmelen) en van Marianne Rouws, Franka Wolke, Joost van Buul, Sjan Brok en Liesbeth Verhoeven uit Breda.

Liesbeth is geboren en opgegroeid in Made en is nog steeds actief in de gemeente Drimmelen. Zij heeft de exposanten bij elkaar gebracht.

Dus als je toevallig bij het gemeentehuis moet zijn: neem even de tijd voor de expositie, En ook als dat niet het geval is ben je welkom om de expositie te bekijken!

**De expositie is te bekijken tot 29 november tijdens openingstijden van het gemeentehuis (ma t/m do. van 8.30-17, vr. 8.30-16).**