

VROLIJK

PASEN!

Meewerken?

Met kinderen of met de klas een gebiedje
adopteren?

www.amerkantop.com

KINDERBOOMKWEKERIJ

Historie:

- **Seizoen 1**
 - 18 maart 2020 1^e boom boomplantdag Pleun Plataan en uitreiking Biodiversiteitsprijs
 - 28 november 2020 Plantdag
- **Seizoen 2**
 - maart 2021 Boomplantdag o.a. planten bij de Grienden
 - november 2021 Accentgemeente Nationale Boomfeestdag, planten bij Kibeo Terheijden, Hooge Zwaluwe en Stuifhoek, Lage Weide en Schittering planten bij de Kinderboomkwekerij
- **Seizoen 3**
 - Maart 2022 Boomplantdag Kalkvliet
 - Kindcentrum JIJ Terheijden en Schittering kweken op school boompjes die worden uitgeplant
 - November 2022 Stuifhoek en Schittering planten 2 door de leerlingen ontworpen gebiedjes aan
- **Seizoen 4**
 - Maart/april div. plantvakken en Secret Garden naar ontwerp Schittering groep 8

Onderdelen:

Kinderboomkwekerij:

Van en voor kinderen om hen in verbinding te brengen met groen. Verbinding, bewustzijn, eigenaarschap en bomen met een verhaal met uitstraling binnen de gemeente. Dan kan door kweken, planten, spelen, verzorgen, educatie (leskisten bomen, bodem water etc.)

Bijenboel:

De Kinderboomkwekerij ligt midden in de Bijenboel van de Stichting Bei. Het zal niemand verbazen dat het daar draait om biodiversiteit en insecten.

Bomenbieb:

Wat Anouk met planten kan thuis voor de deur kan ze met bomen in de Kinderboomkwekerij.

Kort door de bocht: Halen en brengen ☺. Zie spelregels in de Bomenbieb!

Bomen met een verhaal:

- Pleunplataan (toekomstbomen 1 en 2)
- De Kees in 't Groen Noot
- De John Mandemakers Tamme Kastanje ter gelegenheid van de waardevolle bomenkaart discussie
- Belevingsbomen
- Vriendjesbomen conform suggestie IVN
- Loes van Zwieten noot
- Harry Bakker, Gert de Kok, Jan Willem Stoop, Jurgen Visser en Lieke Schuitmaker (drieling) Bomen
- Sjef van Loon Bessen
- Kindcentrum JIJ, Stuifhoek en Schittering bosjes
- De Troostboom
- De Marktstraters (4x)
- Verstekelingen van de Batouwe

De troostboom

Kom maar onder mijn takken
Verschuil je in mijn groen
Net zoals de vogeltjes
Ook bij mij wel doen
Zoek er maar een plaatsje
Mijn arme lieve kind
Ik ruis voor jou mijn blaadjes
Met de lieve zachte wind
Droog de tranen uit je ogen
Vertel het mij maar allemaal
Er is geen boom hier die niet luistert
Naar jouw verdriet en jouw verhaal
Is er even niemand anders
Die zijn arm om je heen kan slaan
Leg je armen om mijn stam heen
En laat die tranen dan maar gaan
Hoewel ik niet kan praten
Hoor ik wel wat je bedoelt
En ik denk dat voor je weggaat
Je mijn troost wel hebt gevoeld
Neem een blaadje van mij mee
Droog daarna je laatste traan
En weet dat er een boom is
Die voor jou zal blijven staan

Gedicht: Threes Verhagen

**In liefdevolle herinnering aan Gea Godwaldt,
leerkracht van basisschool De Stuifhoek**

17 februari 1972

15 mei 2020